

ANWB media



# KAMPPEER & CARAVAN KCC KAMPIOEN

JULI 2001

**NEDERLAND  
OOGSTFEEST IN  
HET DRENTSE  
LHEE**

**VERKIEZING  
KINDEREN  
KIEZEN HUN  
FAVORIETE  
TENT**

**PORTUGAL  
OSSENKARREN  
EN PALEIZEN**

**AVONTUURLIJKE  
BMITENSPORTEN  
PARAPENTEN,  
CANYONING,  
RAFTEN,  
MOUTAINBIKEN  
EN KLIMMEN**



3 710206 208033 07  
391936 ISSN 0165-4121  
nummer 7 € 5,67 (+12,50)

## Vouwfietsen getest



# Meer in Italië

**Nog niet zo toeristisch als het Gardameer, maar wel mooi: het Lago d'Isèo. Vanuit je tent of caravan uitzicht op Alpentoppen. Met de boot naar een autovrij eiland, wandelen langs aardpiramiden. Een ruim aanbod aan campings. Kortom: een heerlijk vakantieplekje.**

TEKST: HANS DEKKER  
FOTO'S: YVONNE EN HANS DEKKER

**H**et Lago d'Isèo ligt in Noord-Italië ongeveer vijftig kilometer ten westen van het Gardameer en is een stuk kleiner dan die grote broer. Tussen beide meren in ligt het nog kleinere Lago d'Idro. Al snel blijkt dat het Lago d'Isèo anders is dan het Gardameer. Weliswaar is ook dit meer omgeven door hoge bergen – uitlopers van de Alpen – en zijn er net als bij het Gardameer glooiende heuvels met olijfbomen en wijngaarden. Het verschil zit hem in het toerisme. Het is hier nog

lang niet volgebouwd met hotels, campings en appartementencomplexen. Alles oogt wat kleinschaliger en oorspronkelijker. Minpuntje is de drukke weg aan de oostzijde van het meer. Elke dag staat het hier in de spits behoorlijk vast. Dat heeft vooral te maken met het boemeltreintje dat als een zigzaggende slang de weg kruist. Binnenkort komt aan dat leed een einde, want dan is de snelweg klaar die netjes om de dorpen heen gaat.

Onze camping heeft geen last van al dat verkeerslawaai, want ze ligt heerlijk

verborgen achter de hoge en supersteile rotskaap die het landschap rond Pilzone beheerst. Op ons plekje aan het water is het bijzonder rustig. We hebben alle ruimte en kijken uit over het blauwe water van het meer. Tussen onze oever en die aan de overkant ligt Montisola, het grootste in een meer gelegen eiland van Europa. Het uitzicht op dit subtropische eiland, gecombineerd met het zicht op de Alpentoppen, is werkelijk uniek. Af en toe passeert een veerboot de camping, want die boot is hier voor het lokale vervoer handiger dan de bus.



Drogende vissen



Op Montisola zijn prachtige wandelpaden

parkeren onze auto en beginnen aan de rondwandeling die volgens een informatiepaneel ongeveer een uur duurt. Wij laaglanders zijn het grote hoogteverschil echter niet gewend en doen er zowat twee keer zo lang over. Onze inspanningen zijn wél de moeite waard. De wandeling voert door een compleet oerwoud van groen dat als een deken over de steile hellingen is uitgespreid. Het pad gaat meer over trappetjes dan over de kale bosbodem. Vanaf wat open plekken

halsbrekende toeren uithalen. Als ik weer terugkom op de camping, test Joost zijn longen op onze opblaaskano. Het is tijd om eens lekker te deinen op het kalme water rond onze rotskaap.

### Balancerende keien

De zijden van het Lago d'Iseo zijn meestal erg kort en lopen snel dood op steile, beboste hellingen. Er is een belangrijke uitzondering: het dal van de Bagnadore. Dit dal begint bij Marone aan de oostoever van het meer en vertakt zich uiteindelijk in twee zijden. Via een uitermate kronkelig en smal weggetje rijden we het dal in. Ons doel zijn de aardpiramiden van Zone. Vlak voor het dorp zien we ze al liggen. Merkwaardige rotsvingers in het groen die hoog de lucht in priemen. Op bijna elke rots balanceert een plompe kei. We

kunnen we de piramiden heel goed zien. De een is nog grilliger dan de ander. De steenvingers danken het ontstaan aan het water. Daar waar een dikke steen lag is het onderliggende bodemmateriaal niet door het water weggespoeld. Naarmate er steeds meer grond aan de basis wegspoelt, worden de piramiden hoger. Als het gevaarte te smal wordt, valt de kei bovenop uiteindelijk naar beneden. Dan begint de regen aan de definitieve afbraak van de piramide. Het bos waarin de piramiden liggen, is een schoolvoorbeeld van een imposant natuurbos met dikke stammen, hangende lianen en tal van prachtige bloemen. Onderweg poseert een hagedis parmantig op een bankje alsof het beestje op het strand van San Remo ligt. Na onze tocht zijn we bezweet en dorstig. Onze benen zwabberden alle kanten op. Tijd om terug te gaan naar de camping.

### Andere wereld

De overtocht vanuit Marone, even ten noorden van Pilzone, naar Montisola is maar kort. Langer dan tien minuten zijn we niet op het water. Als de boot aanlegt in het haventje Peschiera Maraglio lijken we een andere wereld in te stappen. Geen auto te zien, >>>

Het kleurrijke haventje van Peschiera Maraglio

Het dorp Pilzone is maar klein. Zo gauw je de drukke weg verlaat is de landelijkheid bijna tastbaar. Boerenzwaluwen vliegen af en aan. Tegen de helling van de kaap zijn een paar villa's gebouwd. Net als vroeger zijn deze nieuwe gebouwen omgeven door olijfbomen. Rond de bomen bloeien miljoenen bloemen. Een vriendelijke villa-eigenaar geeft me toestemming om de kaap te beklimmen. Boven op de kaap staat een oude tot villa verbouwde wachttore. Het uitzicht is fenomenaal. De camping ontdek ik niet; daarvoor moet ik te veel

I  
T  
A  
L  
I  
E

K  
C  
K

alleen voetgangers en een enkele scooter. Het eiland is net als ons Nederlandse Schiermonnikoog helemaal autovrij. Kleine vissersbootjes in felle kleuren liggen langs de kade. In de loop der eeuwen hebben ze hier de gewoonte ontwikkeld om vissen op houten stellages te drogen. Vakkundig voelt een visser of de opengeklapte vissen al voldoende droog zijn. Blijkbaar niet, want hij laat ze rustig hangen. Een jongen van een jaar of tien gooit een vierkant net in het water. Het net is voorzien van een raamwerk waaraan een touw bevestigd is. Na een tijdje haalt de jongen het net weer op. De oogst is mager; de buit bestaat slechts uit een ondermaatse vis. Volgens de jongen is het een koningsbaars. Hij wijst op de venijnige stekels op de rug. "Hij moet nog flink groeien", zegt de jonge visser en gooit hem weer in het water. De avond tevoren hebben we een tocht uitgestippeld over het eiland met behulp van een gratis kaart van de VVV. We wandelen het dorp uit langs de noordelijke oever van het eiland. De wegen zijn heerlijk rustig; alleen de schoolbus haalt ons een paar keer in. Om de haverklap staan we even stil om te genieten van het steeds wisselende uitzicht. Tussen ons en de overkant ligt nog een eiland, het kleine Isola di S. Paolo. Op dit mini-eiland is net genoeg plaats voor een paar stijlvolle villa's. Wij lopen verder. Helaas blijkt het oude kasteel op de zuidoostelijke punt van Montisola niet te bezichtigen. De wandeling gaat verder over oude,

romantische ezelpaden en vergoedt die teleurstelling ruimschoots. Herhaaldelijk komen we alleenstaande oude boerderijen tegen die alleen via dit ezelpad te bereiken zijn. We vragen ons af hoe hier een bankstel of een diepvries bezorgd wordt. Of doen ze hier nog zonder? In een klein winkeltje kopen we wat mineraalwater, want de zon brandt onbarmhartig. De dorpsbewoners in de winkel kopen hun dagelijkse dingen op de pof. Dat kan hier allemaal nog. De top van de Montisola – ruim 600 meter hoog – bereiken we niet. De wandeling van gisteren naar de piramiden zit ons nog in de benen. Daarom zullen we de oude kapel die de top siert niet zien. Alhoewel, vanaf de camping is de kapel met een verrekijker prima te bekijken, zij het wat klein. Moe, maar tevreden over wat we allemaal hebben gezien, komen we aan het einde van de middag weer in het havenplaatsje aan. Italiaanse toeristen flaneren langs de kade, druk

pratend en gebarend. Inmiddels zijn de terrasjes goed gevuld. Bij een leeg tafeltje genieten we nog even na met een prima cappuccino. Langzaam komen we weer op krachten. Dat hebben we wel verdiend. <<<



De aardpiramiden bij Zone



Ontmoeting met goiten tijdens de wandeling

Paradijselijk ontbijt op camping Cave



# Campings

Aan het Lago d'Iseo liggen niet minder dan 25 campings. De meeste zijn aan de zuid- en oostoever. Vrijwel alle campings liggen direct aan het water, zodat u volop van het meer kunt profiteren. Niet alle terreinen zijn echter goed geschikt voor een prettige vakantie. Sommige maken een ronduit verwaarloosde indruk. De organisatie Cooptur geeft een brochure uit waarin de zes beste campings staan vermeld, aangevuld met toeristische tips. Aan te vragen bij Cooptur, Via Duomo 5, I-25049 Iseo, telefoon (0039) 0309 81154, fax (0039) 0309 821742, internet: [www.tzm.it/cooptur](http://www.tzm.it/cooptur), e-mail: [cooptur@tzm.it](mailto:cooptur@tzm.it).

## Campings

**1 Camping Cave**, Via Giovanni 13, I-25040 Iseo (loc. Pilzone), telefoon (0039) 030 98 00 08. Open van 1 april tot 30 september. Eenvoudig kampeerterrain in Pilzone, idyllisch gelegen aan de oostzijde van het Lago d'Iseo aan een smal doodlopend weggetje, dat aan weerszijden is voorzien van muren. Deze weg begint net ten zuiden van het dorp, drie kilometer ten noorden van Iseo. Camping Cave ligt als het ware verstopt achter een enorme rots. Het kampeerterrain ligt direct aan het meer in een kleine, rustige baai. Het water wordt vanaf de kant snel dieper, behalve bij de ligweide. Zoals op veel Italiaanse campings nemen vaste plaatsen een behoorlijk deel in beslag. Het trekkersveld is vlak en voorzien van jonge en oude bomen. Daardoor is er voldoende schaduw tijdens warme dagen. De 119 plaatsen zijn ongeveer 40-50 m<sup>2</sup> groot en niet afgebakend. De auto moet op een van de parkeerplaatsen. Een deel van het grasveld is bedoeld als ligweide. Voor bootjes is een botenhelling beschikbaar. Kleine kinderen vermaken zich in een kleine speeltuin. De winkel en het restaurant zijn alleen in het hoogseizoen geopend. Het grote toiletgebouw is modern en bijzonder goed uitgevoerd. De douches zijn er echt warm. Ook in het voorseizoen wordt het toiletgebouw dagelijks keurig schoongemaakt. Honden zijn helaas niet welkom. In Pilzone zijn twee kleine winkeltjes met van alles en nog wat. Voor meer moet u naar Iseo of naar Marone. De beheerder

spreekt Engels, handig voor als u vragen heeft. **Tarief** per nacht, inclusief douche (2000): staanplaats, inclusief stroom Lire 16.000, volwassene Lire 9.000, kind tot 12 jaar Lire 6.000.

**2 Caravan Camping Sassabanek**, I-25049 Iseo, telefoon (0039) 0309 80300, fax (0039) 0309 821360, internet [www.sassabanek.it](http://www.sassabanek.it), e-mail: [sassabanek@sassabanek.it](mailto:sassabanek@sassabanek.it). Open van 1 april tot 21 oktober. Deze ruim opgezette, groene camping met 250 plaatsen, waarvan de helft vast, is verreweg de meest luxueuze van alle campings in de regio. Zwembaden, superglijbaan, tennisbanen, sporthallen en sauna zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden op deze camping. Je zou haast vergeten dat je in het buitenland zit. 's Avonds kun je van de sportieve prestaties bijkomen in het restaurant, de bar of in de pizzeria. Je kunt natuurlijk ook uit je dak gaan in de discotheek. Voor boodschappen hoeft je dank zij de winkel op het terrein niet naar Iseo, dat overigens maar een paar honderd meter verderop ligt. De camping ligt direct aan het meer. De andere kant grenst aan een oer-Hollands moeraslandschap, compleet met knotwilgen en rietvelden. **Tarief** per nacht, inclusief douche en stroom (3A): staanplaats Lire 26.700, volwassene Lire 13.800, kind tot 12 jaar Lire 10.300.

**3 Camping del Sole**, Via per Rovato, I-25049 Iseo, telefoon (0039) 0309 80288, fax (0039) 0309 821721, internet [www.campingdelsole.it](http://www.campingdelsole.it), e-mail: [info@campingdelsole.it](mailto:info@campingdelsole.it). Open van 1 mei tot 30 september. Ook aan de oever van het meer en vlak naast de vorige camping. Ook hier een heel palet aan sportieve mogelijkheden: tennisbanen, zwembaden, handbal- en basketbalveld en tafeltennistafels. De camping organiseert cursussen om duiken, zwemmen en tennis onder de knie te krijgen. Ook kun je er een cursus Italiaans volgen. 's Zomers is er cabaret en zijn er sportwedstrijden. Behalve het gebruikelijke restaurant is er een pizzeria en een snackbar op het terrein. De camping telt 329 plaatsen. **Tarief** per nacht, inclusief douche en stroom (3A): staanplaats

Camping Cave is in het vroege voorjaar nog lekker leeg; in het seizoen kun je maar beter reserveren!



Lire 29.300, volwassene Lire 14.200, kind 3 tot 10 jaar Lire 13.300.

**4 Camping Riva di S. Pietro**, Via Christini 9, I-25054 Marone (loc. Breda), telefoon/fax (0039) 0309 827129. Open van 1 mei tot 30 september. Deze camping ligt halverwege de oostoever en staat bekend als absoluut muggenvrij. De camping is met zijn 121 grazige plaatsen wat kleiner en eenvoudiger dan de vorige twee campings. Vanaf de camping kijk je tegen de noordkant van Montisola aan. De camping is in 1996 geheel vernieuwd, voorzien van veel groen en aangepast aan de eisen van de tijd. Daarbij hoort een zwembad met ligweide en kinderspeelplaats. Ook is er een winkel en een restaurant met bar. De camping is vooral geschikt om aan allerlei watersporten te doen zoals zeilen, surfen, kanoën en roeien. Ook goed uitgangspunt voor Montisola en aardpiramiden van Zone. **Tarief** per nacht, inclusief douche en stroom (3A): staanplaats Lire 21.000, volwassene Lire 10.000, kind 4 tot 12 jaar Lire 8.000.

**Afstand Utrecht-Iseo (via Bazel):**  
1.140 km

**Wisselkoers:**  
Lire 10.000 =  
€ 5,16  
(f 11,38)

